



Ο πρόεδρος της Αργεντινής έλαβε αυτό το mail και το θεώρησε ' junk mail ', 8 ημέρες αργότερα πέθανε ο γιος του.

Ένας άντρας το έλαβε, αμέσως το έκανε forward και προς έκπληξη του κέρδισε το Λόττο.

Ο Alberto Martinez έλαβε αυτό το mail το έδωσε στη γραμματέα του να το φωτοτυπήσει και να το διανείμει, αλλά αυτή το ξέχασε σε μια εβδομάδα έχασε τη δουλειά της και ο Martinez την οικογένεια του.

Αυτό το email είναι θρησκευτικό και θαυματουργό, στείλτο σε 20 άτομα μέσα σε 13 ημέρες. Αν δεν το ξεχάσεις θα έχεις μία έκπληξη!

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΑΝΤΙΔΟΤΟ, ΣΤΟ ΠΙΟ ΠΑΝΩ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑ:



Έλληνες γρηγορείτε. Στείλτε αυτό το μέλη στον πρωθυπουργό. Υπάρχει ελπίδα να σωθεί το έθνος μας.

Ή θα πεθάνει η γραμματέας του επειδή δεν θα του το δώσει, ή θα πεθάνει ο ίδιος επειδή δεν θα το διαδώσει μήπως τον πάρουνε για μαλάκα. Στείλτε το και στον υπουργό οικονομίας. Αυτό το γράμμα είναι βόμβα που εκρήγνυται σε 13 μέρες.

Κανείς δεν πρόκειται να σας κατηγορήσει γι' αυτό. Παρακαλώ ενημερώστε και τον πρόεδρο της Αργεντινής να κάνει μήνυση στην παναγία επειδή ο γιός του πέθανε 5 μέρες νωρίτερα από το κανονικό. Πέθανε σε 8 ενώ υπήρχε περιθώριο μέχρι την 13^η κι έπρεπε να πεθάνει την 14^η. Στο διάστημα αυτό ίσως ο πρόεδρος να αποφάσιζε να ανασύρει από τον Spam Folder το αρχείο αυτό και να τόστελνε, οπότε ο γιός του θα ζούσε.

Εσείς μη διστάσετε να το στείλετε σε ομαδικό, όχι σε μόνο 20 αλλά 300 άτομα. Αυτά της βουλής. Κάτι ακούγεται τελευταία ότι δεν πιάνονται για άνθρωποι αλλά για γαϊδούρια. Προσέξτε λοιπόν, μάθετε πρώτα αν πρόκειται για ανθρώπους ή για δίποδα με πέταλα πριν

το στείλετε, μην πάθετε κανένα κακό εν αγνοία σας. Στείλτε το και στον μητροπολίτη Καλλίνικο. Ο Χριστόδουλος ξέχασε να το στείλει και είδατε τί έπαθε. Εγώ δεν το έστειλα έγκαιρα και δεν ξέρω πιά από τα 666 νόθα παιδιά μου που έχω ανά την υφήλιο έχει πάθει κάτι. Βλέπετε είμαι ναυτικός και... εντάξει.... όταν πιάνω στεριά καυλώνω.

Μη στεναχωριέστε για σας, δεν θα πάθετε τίποτα αν δεν το στείλετε, άλλος θα πάθει.

Μη διστάσετε να το στείλετε σε άτομα που δεν γουστάρετε και ξέρετε ότι δεν θα το στείλουν. Θα απαλλαγείτε μιά και καλή από δαύτους.

Επαναλαμβάνω, αν δεν το στείλετε προσωπικά δεν θα πάθετε τίποτα. Έχω κάνει συμφωνία με την παναγία ότι θα της γαμήσω τον χριστό αν πάθει κάτι κάποιος από εσάς.

Κάντε γρήγορα καλέ, γιατί χανόμαστε. Θα γίνουμε πλούσιοι όλοι.

Φιλάκια.

ΑΙΣΧΥΛΟΣ.

Υ.Γ: Και μην ξεχάσετε και τους συνεργάτες του ιδρύματος Σόρος, την Άννα Διαμαντοπούλου, την Θάλεια Δραγώνα, τον τσίριο Σημίτη, τον μικρούλη Γώγο, και την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών.

Υ.Γ.2: Κάποιος επιτέλους να ξεθάψει τον Χριστόδουλο για λίγο. Τον θάψανε με το κινητό του που χτυπάει συνέχεια κι όλοι νομίζουν ότι πρόκειται γι θαύμα.