

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟΝ κ. ΝΙΜΙΤΣ:

Η παρακάτω επιστολή μου (πριν 8 χρόνια) στον διαμεσολαβητή των Ηνωμένων Εθνών για το Μακεδονικό, Μάθιου Νίμιτς, σε Ελληνική μετάφραση. Μοιράστηκε σε πάρα πολλές χιλιάδες ή και εκατομμύρια Ευρωπαίους μέσω διαδικτύου και απόσπασε τις καλύτερες κριτικές, παρ' όλο το ακραίο πνεύμα που επικρατεί στο κείμενο. Διαβάστηκε και συζητήθηκε δις σε εκπομπή από το ραδιόφωνο της ομογένειας στην Γερμανία, στο συλλαλητήριο που έγινε υπέρ της Μακεδονίας μας στην Στουτγάρδη.

Ένας πρωθυπουργός γιατί δεν μιλάει έτσι;!;

Δηλαδή ΔΕΝ τα λέει αυτός που τον **πληρώνουμε** για να τα πει και τα λέει στο «τζάμπα» αυτός που **δεν** τον πληρώνουμε;

Κύριε Νίμιτς.

Θα ήθελα αρχίζοντας, να αποφύγω την ερώτηση περί της Σλαβικής καταλήξεως σε «-ιτς» του επιθέτου σας, το οποίο μάλλον μαρτυρεί και το ΓΙΑΤΙ διάλεξαν εσάς για μεσολαβητή του Μακεδονικού ζητήματος. Δεν την απέφυγα όμως, επειδή δεν καταφέρατε ακόμη να μου κάνετε λοβοτομή στην σκέψη. Ως συνήθως, **όποιον σκέπτεται**, εσείς οι Αμερικάνοι τον εξαφανίζετε κι ασχολείστε μονάχα με τους ανεγκέφαλους, τους οποίους και μπορείτε να χειρίζεστε σαν τα κουρδιστά ρομποτάκια. Δυστυχώς για όλους εσάς, εδώ στην Ελλάδα υπάρχουν αρκετά εκατομμύρια μη λοβοτομημένα από εσάς μυαλά τα οποία θα σας εμποδίσουν στο κατάπτυστο έργο που έχετε **διατεταγμένη υπηρεσία** να διαπράξετε.

Συνήθως, για τέτοια σοβαρά θέματα πρέπει να υπάρχει ένας μεσολαβητής έξυπνος, αντικειμενικός και μορφωμένος, μάλιστα με ειδικές γνώσεις επί του περιεχομένου του θέματος. Εσείς κύριε Νίμιτς όχι μόνον δεν είστε αντικειμενικός, αλλά είστε και ο πλέον ανενημέρωτος και άσχετος για το θέμα της Μακεδονίας αλλά και γενικά της Ελληνικής αρχαίας ιστορίας. Όσο για την αντικειμενικότητά σας, αυτή ανήκει σε άλλες σφαίρες άλλου πλανήτη διότι μάλλον το μυαλό σας βρίσκεται εδώ και πάρα πολύ καιρό έξω από την γήινη ατμόσφαιρα.

Όχι κύριε Νίμιτς, **δεν είστε ο πλέον ειδικός** για να μας λύσετε το πρόβλημα, όχι πως είχαμε ποτέ πρόβλημα, αλλά επειδή ΕΣΕΙΣ με το «ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ» σας το **δημιουργήσατε**, με τον ίδιο τρόπο που δημιουργήσατε και την κατεδάφιση των διδύμων πύργων σαν αιτία για άλλον έναν πόλεμο. Κανείς αεροπειρατής δεν επέβαινε των αεροσκαφών, αλλά είχατε φροντίσει να τοποθετηθούν τσιπάκια στον αυτόματο πιλότο που να οδηγούν τα αεροπλάνα πάνω στους πύργους κι ακριβώς στο ίδιο σημείο και τα 2. Σύμπτωση; Το γνωστό άσπρο ιπτάμενο Ζέπελιν που όλος ο πλανήτης είδε πίσω από τους πύργους, κατεύθυνε τα αεροπλάνα που είχαν το μικροτσίπ, στο ακριβές σημείο. Όπως και στο πεντάγωνο, που όχι μόνο δεν υπήρχε ούτε συντρίμμι από αεροσκάφος, αλλά ούτε και..... πτώματα. Υπάρχει βίντεο που δείχνει καθαρά ότι το ανατινάξατε μόνοι σας.

ΔΕΝ είστε μεσολαβητής, είστε καλοπληρωμένος κατασκευαστής συκοφαντιών, κατασκευαστής πολέμων ενάντια σε όποιον αντιτίθεται στα Εβραιο-Αμερικανικά σας συμφέροντα, είστε ένας **ΗΛΙΘΙΟΣ** χωρίς πατρίδα που απλά πατάει πάνω σε κάτι χωρίς να του έχει δώσει μία ονομασία.

Σας παρακαλώ να με μηνύσετε, σας θεωρώ **ΗΛΙΘΙΟ** και **ΑΓΝΩΣΤΙΚΙΣΤΗ** και **ΣΥΚΟΦΑΝΤΗ**. **Πρέπει** το κάνετε, επειδή έχω διασπείρει στον πλανήτη μέσω διαδικτύου την άποψή μου αυτή (σε μετάφραση) για το **ΗΛΙΘΙΟ** πρόσωπο σας. Στο δικαστήριο να έλθετε εσείς προσωπικά και να μην φέρετε μονάχα τον απεσταλμένο σας, γιατί θα πρέπει ΕΣΕΙΣ και μόνο ΕΣΕΙΣ να υπερασπίσετε τον εαυτό σας απέναντί μου και να αποδείξετε στον πλανήτη ότι δεν είστε όπως σας περιγράφω αλλά ένας πανέξυπνος, δημιουργικός, με όλο ανθρώπινα αισθήματα αγάπης για τον πλησίον σας άνθρωπος.

Και μην ξεχάσετε να αποδείξετε και το **ΠΟΙΟΝ** εσείς θεωρείτε σαν «Πλησίον» σας.

Μία απόδειξη της ασχετοσύνης σας και της διατεταγμένης υπηρεσίας σας, είναι και τα παρακάτω που θα διαβάσετε. Είστε «ΑΠΑΤΡΙΣ» κύριε Νίμιτς.

Πρώτα θα πρέπει να βρείτε ένα όνομα για την χώρα σας κι έπειτα να ασχολείστε με άλλους, που ΚΑΙ ιστορία έχουν, ΚΑΙ όνομα είχαν κι έχουν.

Πράγμα που από μόνο του δηλώνει ότι μάλλον ΔΕΝ θα πρέπει να ασχολείστε, εφόσον τα πράγματα είναι ήδη στην θέση τους εδώ και χιλιάδες χρόνια. Εκτός κι αν αποφασίσατε να αλλάξετε διακόσμηση στον πλανήτη. Αν βαρεθήκατε δηλαδή κι αποφασίσατε να βαφτίσετε το λιοντάρι σε πίθηκο.

«Ήταν κάποτε ένα ποντίκι που ήθελε να γίνει γάτα. Και ντυνόταν σαν γάτα, μέχρι και ειδικό σαμπουάν για να μακρύνει η γούνα του έφτιαξε. Και η γούνα μάκρυνε και η ουρά κόπηκε, αλλά όσο και να προσπάθησε να μοιάσει με την γάτα, ήταν απλά πάντα ένα ποντίκι, με κομμένη ουρά και μεταλλαγμένη τρίχα. Μετά, άρχισε να διαδίδει ότι ήταν μία γάτα «νάνος». Έτσι, για να το πιστέψουν. Όταν όμως έβλεπε ή μύριζε την αληθινή γάτα, το έβαζε ΠΑΝΤΑ στα πόδια.»

ΑΜΕΡΙΚΗ κύριε Νίμιτς, ονομάζεται **η ήπειρος κι όχι η χώρα σου**, που είναι «χήρα» από όνομα. Η δήθεν χώρα σου ονομάστηκε εν συντομίᾳ Η.Π.Α., δηλαδή **Ηνωμένες Πολιτείες** (της ηπείρου) **Αμερικής**. Κι ότι είναι ενωμένο ξεκολλάει, δεν είναι αυτούσιο – ομοούσιο, μασίφ όπως το λέτε εσείς στην βαρβαρική. Η κάθε πολιτεία σας, έχει τους δικούς της νόμους. **ΠΟΥ** είναι η ομοιομορφία του κράτους σας κύριε ειδικέ στο να λύνετε τα προβλήματα των άλλων που εσείς δημιουργείτε; Ας «σας» δίνατε ένα όνομα. Επί 500 χρόνια δεν το καταφέρατε και έχετε την απαίτηση να λύνετε τα προβλήματα των άλλων; Ονομαστείτε **«Νέα Λατινία»** και μετά το ξανασυζητάμε !!!

Όπως και να το κάνουμε, ακόμα κι Ελληνικά κι Ελληνική παιδεία να αποκτήσουνε οι Σκοπιανοί, η **Μακεδονία** είναι εκεί που ήταν ανέκαθεν και δεν πρόκειται ποτέ να πάει **αλλού**, όσο κι αν το προσπαθήσουν. Το συγκεκριμένο γεωγραφικό μας κομμάτι λέγεται Μακεδονία. Δεν ξεχειλώθηκε λίγο προς τα δεξιά ή αριστερά. Αυτή ήταν κι αυτή είναι. Την Ελληνική γλώσσα μιλούσαν και μιλάνε εδώ, την αλλοδαπή ανέκαθεν στα «Σκόπια - Βαρντάσκα». Με την ευκαιρία, μιάς και έχετε πολλές πόλεις με **ΕΛΛΗΝΙΚΑ** ονόματα στην δήθεν χώρα σας, **παρακαλείστε αν έχετε την ευγενή ευχαρίστηση, να αλλάξετε ένα από τα αστέρια της σημαίας σας με το Ελληνικότατο ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ αστέρι της ΒΕΡΓΙΝΑΣ.**

Κι επειδή πιστεύω ότι είστε αρκετά **αργόστροφος, τεμπέλης και ΗΛΙΘΙΟΣ** για να σκεφτείτε τί ακριβώς εννοώ, απλά σας λέω για την πολιτεία της **ΒΙΡΤΖΙΝΙΑ**. Δηλαδή την **«ΒΕΡΓΙΝΑ»** μας, που δώσατε ονομασία σε πολιτεία σας και τώρα **παριστάνετε ότι δεν ξέρετε σε ποια χώρα ανήκει η περιοχή της Μακεδονίας**, συν το ότι αποκαλέσατε τον Αλέξανδρο σφαγέα των εθνών. **Το ονοματάκι όμως της περιοχής μας, το χρησιμοποιήσατε !!!** (Μήπως ξεχνάτε ότι στην πατρίδα σας υπάρχουν ολόκληρες πόλεις με την ονομασία Αθήνα και Ελλάς;)

Και το χρησιμοποιήσατε όταν ακόμη δεν ήταν ο Τίτο σπέρμα στα αρχίδια του πατέρα του μα ούτε κι αυτός στα του δικού του πατέρα και πάει λέγοντας. Και κανείς από τους Σκοπιανούς δεν είχε ιδέα για το αν υπάρχει Σκοπιανή Μακεδονία. Επειδή απλούστατα δεν υπήρχαν και τα Σκόπια. Δεν τους είχε ανακαλύψει ούτε η μάνα τους ακόμη.

Μας χρωστάτε τον πολιτισμό σας, τις τέχνες σας, τα πάντα. Αντί να μας προστατεύετε, εσείς προσπαθείτε να μας αφανίσετε. Σας πληροφορούμε, ότι εμείς οι **Έλληνες ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΙΝΔΙΑΝΟΙ** που τους διώξατε από το σπίτι τους, κατακρεουργήσατε και αφανίσατε από την ίδια τους την γη για να μείνετε και να εξαπλωθείτε σαν το μικρόβιο εσείς επάνω της. Ποτέ στις χλιετίες που πέρασαν δεν μίσησε κανείς τον Έλληνα παρά μόνον οι βάρβαροι στο πνεύμα, **μέσα στους οποίους συγκαταλέγεσαι και εσύ**.

Η διαφορά είναι στο ότι εμείς **εκπολιτίσαμε** τους βαρβάρους, αλλά εσείς είστε **ΕΚΤΡΟΦΕΙΟ - ΕΚΚΟΛΑΠΤΗΡΙΟ** νέων βαρβάρων made in U.S.A. (Ηνωμένοι Βάρβαροι δηλαδή).

Δεν σας προκαλεί ερώτημα το ΓΙΑΤΙ σας μισεί ολόκληρος ο πλανήτης;
Τί άλλο εκτός από πολέμους, συμφορές και Χολιγουντιανές ταινίες με το πώς να σκοτώνεις πιο επώδυνα τον γονέα σου, πώς να πηδάς την μάνα σου με την συγκατάθεσή της και να βιάζεις την αδερφή σου με την απειλή τσεκουριού προσφέρατε στον κόσμο;
Σας επισυνάπτω την σημαία σας, από την οποία και σας καλώ να αλλάξετε το αστέρι σας με το δικό μας το Ελληνικό ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ, που **δικαιωματικά μας ανήκει** κι αν δεν σας κάνει και κόπο, αλλάξτε και τις κόκκινες γραμμές σας που θυμίζουν αίμα, με τις μπλε τις δικές μας που θυμίζουν γαλήνη, θάλασσα και ουρανό.



Θα σας συνιστούσα να πάτε να παίξετε καμία παρτίδα γκολφ, να πάτε κανένα θέατρο, να κυνηγήσετε κανέναν.... Ινδιάνο όπως παλιά και να μας αφήσετε ήσυχους. Έτσι, να δούμε άμα δεν θα υπάρχετε εσείς από πίσω να σπρώχνετε τους Σκοπιανούς, αν θα τολμήσουν για οποιαδήποτε ονομασία ή ξαφνικά γνωρίζοντας το τί τους περιμένει, θα πάθουν ξαφνικά..... Μακεδονική Αμνησία.

Εμείς, ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ τον τρόπο να υπερασπίσουμε τα δικαιώματά μας με τον ίδιο τρόπο που θα γνωρίζατε κι εσείς αν είχατε προσπαθήσει να μάθετε λίγη από την ιστορία μας.

Αλλά λιγάκι δύσκολο για έναν επαγγελματία δολοφόνο με γραβάτα το να μαθαίνει την ιστορία των λαών που σκοπεύει να δολοφονήσει.

Τελειώνοντας, σας παραθέτω ένα μικρό μάθημα ιστορίας του λαού που προσπαθείτε να δολοφονήσετε, για να σας προφυλάξω από το να γίνετε περισσότερο PENTIKOLO από όσο PENTIKOLO ήδη είστε:

(Α,... και μη ξεχάσετε εκείνη την μήνυση!!! Δουλεύω όλη την ημέρα μέσα σε 4 τοίχους, με το κρύο, την ζέστη, δεν βλέπω ήλιο και τα μάτια μου δακρύζουν όταν βγαίνω στο φως. Σαν να είμαι ήδη στην φυλακή. Τον τάφο όταν φοβηθώ; Εδώ είν' Ελλάδα ΗΛΙΘΙΕ !!!)

ΞΕΣΤΡΑΒΩΣΟΥ:

Όλες οι ιστορικές πηγές συμφωνούν αναφορικά με τη γεωγραφική θέση της αρχαίας Μακεδονίας της οποίας τα όρια ήταν τα ακόλουθα:

- * Το Αιγαίο Πέλαγος και τα βουνά Καμβούνια, Πιέρια και Όλυμπος προς νότον.
- * Οι λίμνες Οχρίδα και Πρέσπα και τα βουνά Βαμβούνα, Σκόμιο και Ροδόπη προς βορράν.
- * Ο ποταμός Νέστος προς ανατολάς και τα βουνά Γράμμος και Πίνδος προς δυσμάς.

Οι κάτοικοι αυτής της περιοχής, οι Μακεδόνες, ανήκαν σε μια από τις αρχαιότερες ελληνικές φυλές. Οι πλησιέστεροι συγγενείς τους ήταν οι Θεσσαλοί και ειδικότερα οι Μαγνήσιοι με τους οποίους μοιράζονταν την Αιολική καταγωγή.

* Η γλώσσα που μιλούσαν ανήκε στους αρχαιότερους τύπους της Ελληνικής και είχε συγγένεια με τις διαλέκτους της Αιολικής, Αρκαδικής, Κυπριακής και Μυκηναϊκής.

* Η θρησκεία των Μακεδόνων ήταν η ίδια με τη θρησκεία των άλλων Ελλήνων οι δε μύθοι και παραδόσεις τους ήταν τα ίδια που συναντούσες σε όλο τον ελληνικό κόσμο.

* Ο Βασιλιάς της Μακεδονίας Φίλιππος ο Β' και ο γιος του Αλέξανδρος ο Μέγας, στον οποίο οι Σκοπιανοί προσπαθούν επισταμένα να προσδώσουν «Σλαβομακεδονική» ταυτότητα ενεργούσαν όχι απλώς σαν Έλληνες, αλλά σαν Πανελλήνιοι Αρχηγοί με την έννοια ότι έκαναν πράξη την παλιά ιδέα του σχηματισμού ενός ενιαίου ελληνικού κράτους με τη συγχώνευση των ελληνικών πόλεων-κρατών.

* Στις χρονικές περιόδους που ακολούθησαν, και ειδικότερα μετά την εμφάνιση στη Βαλκανική των Σλάβων και των Βουλγάρων (6ο και 7ο αιώνα μ. Χ.) η γεωγραφική περιοχή της Μακεδονίας όπως προσδιορίσθηκε προηγουμένως εξακολούθησε να είναι η έπαλξη και ο προμαχώνας του Ελληνισμού όπως ακριβώς ήταν και κατά την αρχαιότητα.

* Η Παλαιά Διαθήκη, οι αρχαίοι συγγραφείς, σύγχρονοι ερευνητές, αμέτρητες επιγραφές σε αγάλματα, τάφους, στήλες με ελληνικά ονόματα και αναθήματα, χλιάδες νομίσματα, όχι μόνο στη Μακεδονία και στην υπόλοιπη Ελλάδα αλλά και σε χώρες του εξωτερικού όπως στη Λιβύη, την Αίγυπτο και την Ασία, μέχρι τις Ινδίες, επιβεβαιώνουν κατηγορηματικά ότι, οι Μακεδόνες ως Έλληνες, είχαν τους ίδιους θεούς, τις ίδιες θρησκευτικές λατρείες, και ότι ήταν αυτοί που διέδωσαν τη γλώσσα τους, που ήταν η ελληνική, και το ελληνικό πνεύμα σε όλο το γνωστό τότε κόσμο.

* Η Παλαιά Διαθήκη περιλαμβάνει ακαταμάχητα και αδιάσειστα αυτούσια στοιχεία στα κείμενά της. Σε ένα από αυτά, ο Προφήτης Δανιήλ, 200 περίπου χρόνια πριν από τη γέννηση του Μεγάλου Αλεξάνδρου, προέβλεψε ότι «ο Βασιλιάς των Μήδων και των Περσών θα κατατροπωθεί από έναν **Έλληνα** Βασιλιά και ότι αυτόν τον πρώτο μεγάλο Βασιλιά θα τον διαδεχθούν τέσσερις Βασιλιάδες από το ίδιο Βασίλειο».

* Οι Αρχαίοι συγγραφείς και ιστορικοί δίνουν επίσης αμέτρητα αποδεικτικά στοιχεία. Η πρώτη ιστορική αναφορά δίνεται από τον Όμηρο ο οποίος στην Ιλιάδα μνημονεύει τα ονόματα διαφόρων Πελασγικών και Ελληνικών φυλών που ζούσαν στη Μακεδονία.

* Ο Στράβων αναφέρει: «**Φυσικά η Μακεδονία είναι μέρος της Ελλάδας**».

* Ο Ηρόδοτος γράφει : «Οι απόγονοι του Περδίκα, του πρώτου Βασιλιά των Μακεδόνων, είναι Έλληνες, όπως οι ίδιοι το θέλουν και όπως εγώ ο ίδιος το ξέρω».

* Ο Θουκυδίδης αναφέρει ότι : «Οι Μακεδόνες αποτελούνται από διάφορες ελληνικές φυλές κάτω από διάφορους Βασιλιάδες».

* Ο Πολύβιος λέει : «Οποία και πόσο μεγάλη τιμή πρέπει να ανήκει στους Μακεδόνες οι οποίοι το μεγαλύτερο μέρος της ζωής τους δεν έπαψαν ποτέ να μάχονται εναντίον των Βαρβάρων για την ασφάλεια των Ελλήνων».

* Ο Αρριανός, στο βιβλίο του «Ανάβαση του Αλεξάνδρου» αναφέρει ότι μετά τη μάχη του Γρανικού, ο Αλέξανδρος έκανε τα εξής : «Έστειλε στην Αθήνα, την πρώτη πόλη όλων των Ελλήνων, και όχι στην **Πέλλα που ήταν η πρωτεύουσα της Μακεδονίας**, τριακόσιες πανοπλίες και άλλα Περσικά λάφυρα, για να ανατεθούν στην πολιούχο Αθηνά με την αφιέρωση: «Αλέξανδρος ο Φιλίππου και οι Έλληνες, πλην Λακεδαιμονίων, από των Βαρβάρων των την Ασίαν οικούντων». Επίσης λέει ότι 2.000 Έλληνες μισθοφόρους των Περσών που συνέλαβε αιχμαλώτους, τους έστειλε δέσμιους στη Μακεδονία για να εργασθούν εκεί σαν δούλοι «ότι παρά τα κοινά δόξαντα τοις Έλλησιν, Έλληνες όντες, εναντία τη Ελλάδι υπέρ των Βαρβάρων εμάχοντο».

Με τις ενέργειές του αυτές ο Αλέξανδρος, εκτός από την απογοήτευσή του για τη μη συμμετοχή των Σπαρτιατών στην Πανελλήνια εκστρατεία εναντίον των Περσών και για τις πολύ λίγες περιπτώσεις που Έλληνες πολέμησαν στο πλευρό των Περσών, δείχνει κυρίως πόσο περήφανος αισθανόταν για την ελληνική καταγωγή του, ότι το επίτευγμά του το θεωρούσε καθαρά ελληνικό και ότι το ίδιο θα έπρεπε να αισθάνονταν και οι άλλοι Μακεδόνες αφού ο Αλέξανδρος δεν έκανε καμιά ξεχωριστή αναφορά σ' αυτούς.

* Ο Παυσανίας επιβεβαιώνει ότι οι Μακεδόνες ήταν μέλη των Δελφικών Αμφικτιονιών λέγοντας: «Την εποχή μου οι Αμφικτιονίες ήταν τριάντα. Οι περιοχές της Νικόπολης, της Μακεδονίας και της Θεσσαλίας έστειλαν η κάθε μια από έξη αντιπροσώπους» δεδομένου

ότι, όπως είναι γνωστό σε όλους, μόνο Έλληνες ήταν μέλη Αμφικτιονιών. Επίσης ο Παυσανίας επιβεβαιώνει ότι οι Μακεδόνες συμμετείχαν στους Ολυμπιακούς Αγώνες, όπου μόνο Έλληνες μπορούσαν να αγωνιστούν, με πολλές συμμετοχές και πολλούς νικητές.

* Ο Γιόχαν Γουσταύος Ντρόζεν, διατρεπής Γερμανός φιλόλογος και ιστορικός στην ιστορία που έγραψε για το Μέγα Αλέξανδρο τονίζει ότι : «Και οι δύο, και ο Φίλιππος και ο Αλέξανδρος, μετέφεραν και μετέδωσαν στους λαούς της Ασίας όχι το **Μακεδονικό πολιτισμό**, γιατί δεν υπήρξε ποτέ ανεξάρτητος, αλλά τον ελληνικό πολιτισμό».

Δεν υπάρχει ομοιογένεια στον πληθυσμό των Σκοπίων.

Σύμφωνα με ένα άρθρο στο περιοδικό Christian Science Monitor, στις 28 Οκτωβρίου 1992, στη σελίδα 19, από τον C.M. WOODHOUSE, πολύ γνωστό ιστορικό και πρώην μέλος του Βρετανικού Κοινοβουλίου ο οποίος υπηρέτησε τη Μεγάλη Βρετανία στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια και μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, ανέφερε ότι: Ο πληθυσμός τους αποτελείται από 40-45% Σλάβους, 30% Αλβανούς, 10% Έλληνες και 10% Τσιγγάνους και λοιπούς.

Σε χαιρετώ πανέξυπνο άτομο του πλανήτη και κατάπτυστο καμάρι της ενωμένης χώρας σου. (Αυτής, χωρίς όνομα.) **N.N.L. (No Name Land)**.

Και μην ξεχάσεις όταν θα πας στα Σκόπια, μιάς και δηλώνουν Μακεδόνες, να τους πείσεις να σου μιλήσουν ΕΛΛΗΝΙΚΑ, την ίδια γλώσσα που μίλαγε κι ο Αλέξανδρος. Και τα ονόματα ΔΕΝ κατέληγαν σε «-ιτς.» **Περδίκοβιτς !!! Πτολεμαίωφ !!!**

Ούτε την λέξη ΜΑΛΑΚΑΣ δεν γνωρίζουν.

Ρώτα τους πριν 100 χρόνια αν είχανε ιδέα για κάποιο αστέρι της Βεργίνας και προς τα πού έπεφτε αυτή η περιοχή.

Δέξου και μία συγγνώμη εκ μέρους του θείου μου του Αλέξανδρου, που δεν πέρασε από τα μέρη σου τον καιρό εκείνο, αλλά..... να..... **δεν είχατε εφευρεθεί ακόμη !!!**

(Μην ξεχάσετε το αστεράκι μας !!!)

Γιάννης Φραγκούλης.

Συγγραφέας θεμάτων που αφορούν τα δίκαια του Ελληνισμού.

Εκπρόσωπος Τύπου, Επίτροπος παιδείας και γραμματέας Διαφωτισμού του «***».

(προς τους αναγνώστες: Όπου 3 αστερίσκοι = αποκρύπτω την ονομασία του κόμματος.)

Υ.Γ.: Σκεπτόμουν να καταγγείλω τον πρωθυπουργό της χώρας μου στην εταιρεία προστασίας ζώων επειδή βασανίζει το ανθρώπινο είδος που κατοικεί στον Ελλαδικό χώρο. Μάλλον τελικά θα συμπεριλάβω κι εσάς μαζί, αλλά για βασανισμό όχι μόνον των ανθρώπων του Ελλαδικού χώρου μα ολόκληρου του πλανήτη. Να συμπεριλάβω και τον δικό σας πάνσοφο βασανιστή στην λίστα;

Υ.Γ. 2: Ατλαντικός, Ατλάντα, Γεωργία, Αριζόνα, (από τον Θεό ΆΡΗ-ZONA) Καλιφόρνια, (από το Καλός Φούρνος – Καλή Φουρνιά) κλπ. Όλα αυτά **δικά μας**, Ελληνικότατα. Αλλά το «προς τα πού πέφτει η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» δεν συμφέρει να το αποκαλύψουμε εάν δεν έχουμε συμφέροντα για να δημιουργήσουμε έναν πολεμάκο για να πουλήσουμε και κανένα όπλο!!!

Έτσι ΚΑΦΡΕ;!;!;! Αν υποθέσουμε λοιπόν ότι μιας και τα χρησιμοποιείτε γνωρίζετε την ιστορία μας, τότε αυτά εδώ σας ενοχοποιούν ότι είστε σε **διατεταγμένη υπηρεσία εξαφανίσεως του Ελληνισμού**. Διότι εάν τα γνωρίζετε, τότε «γνωρίζατε» και την Μακεδονία μιας και υπάρχει η Βιρτζίνια-ΒΕΡΓΙΝΑ σε όνομα πολιτείας σας. Μήπως ήρθε η ώρα να την μετονομάσετε σε «Σκόπια;» ή σε «Σκοπιανή Βιρτζίνια;»

Υ.Γ. 3: Γνωρίζουμε πως όταν τελειώσετε την δουλειά σας θα τους πετάξετε στα σκουπίδια. Για να πετύχετε τον **αμερικάφρικο** σκοπό σας όμως δεν σας νοιάζει για το αν θα σκοτωθούν

χιλιάδες αθώοι. Απόδειξη και η φωτογραφία παρακάτω, που είναι η πολεμική σημαία της ΙΑΠΩΝΙΑΣ και την έκλεψαν οι Σκοπιανοί, απλά αλλάζοντας τα χρώματα. **Ούτε αυτό** μπορείτε να δείτε.



Εθελοτυφλείτε. Οι Αμερικανοί πολιτικοί, εκτός από ψυχίατρο χρειάζονται και οφθαλμίατρο. Αφού δεν μπορούν να διακρίνουν την ηλίου φαεινότερη κλεψιά της ιαπωνικής σημαίας. Άλλαξαν το χρώμα από άσπρο φόντο σε κόκκινο κι από κόκκινο ήλιο σε κίτρινο.

Εύγε στην βλακεία σας. Μόνο στο σινεμά είστε πανέξυπνοι, επειδή τους ήρωες και τις ιστορίες τις κατασκευάζετε μόνοι σας. Η πραγματικότητα όμως είναι οδυνηρή για εσάς. Είστε απλά πανηλίθιοι, κοντόφθαλμοι και ΣΥΚΟΦΑΝΤΕΣ του πλανήτη.

Εμείς οι απανταχού Έλληνες, σας έχουμε χεσμένο!!!



Υ.Γ. 4: Πάρε και μία φωτογραφία από τα διόδια που βρίσκονται έξω από την Αιγυπτιακή Αλεξάνδρεια προς Κάιρο και δες τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ γράμματα που σχηματίζουν την λέξη: "ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ". Ήταν **απαίτηση** των δημάρχων της περιοχής να αναγράφεται στα Ελληνικά το όνομα της πόλης, στην μητρική γλώσσα του Αλεξανδρού σαν τιμή προς αυτόν. Στην ΜΗΤΡΙΚΗ του γλώσσα, την οποία και θα ΔΙΑΚΡΙΝΕΙΣ εδώ, ΑΝ ΑΝΟΙΞΕΙΣ ΤΑ ΜΑΤΙΑ. Κάποτε θα πας στον ουρανό μια για πάντα. Σταμάτα λοιπόν να

κοιτάς συνεχώς προς τα πάνω, ο παράδεισος είναι μακριά και δεν φαίνεται και στρέψε το βλέμμα προς το έδαφος μην πέσεις πάνω σε καμιά κολόνα. Όπως βλέπεις λοιπόν, (ΑΝ δηλαδή θελήσεις να δεις,) τα γράμματα είναι Ελληνικότατα, μία ατράνταχτη απόδειξη σε ποιά γλώσσα έγραφε ο Αλέξανδρος. Δεν είναι δυνατόν να μιλάει Σκοπιανά (Σλαβικά) και να γράφει Ελληνικά. Οι Σλάβοι δεν είχαν εφευρεθεί ακόμη.

Υπάρχει όμως ένας δικής σας κατασκευής λάκκος, που πέσατε μέσα μόνοι σας. Μπορούμε ανά πάσα στιγμή να χρησιμοποιήσουμε αυτό το σοβαρό σας λάθος και να βγούμε κερδισμένοι, επειδή όπως λέει και μία Ελληνική παροιμία, όποιος θέλει τα πολλά χάνει και τα λίγα. Μπορούμε να φορτωθούμε την ονομασία «Μακεδονία» στα Σκόπια. Κι αφού την φορτωθούμε, αρχίζει το ερώτημα: «Ποίοι είστε εσείς μέσα στην περιοχή της Μακεδονίας; Γιατί δεν μιλάτε Ελληνικά, την γλώσσα του Αλέξανδρου, Φιλίππου, Πτολεμαίου κλπ; Άρα είστε εισβολείς!!!» Και μπουκάρουμε μέσα και την.... **ΕΛΕΥΘΕΡΩΝΟΥΜΕ !!!**

Κι αντί για την μεγάλη Μακεδονία των Σκοπίων, ξαφνικά βρισκόμαστε εμείς χωρίς να το έχουμε στα πλάνα μας, με την μεγάλη Ελλάδα. Κι επειδή συμβαίνει να είμαι και λιγάκι προφήτης ορισμένες φορές, παρακαλώ θυμηθείτε ότι ο λαός της Αμερικής σας έχει βαρεθεί και θέλει επιτέλους να ζήσει ειρηνικά και να μην είναι πλέον κατάπτυστος ανά την υφήλιο. Σας περιμένει εμφύλιος σε λίγο καιρό. **Χειρότερος από αυτόν που εσείς ετοιμάζετε σε εμάς.** Αντί σας.

Ακολουθούν μερικές απαντήσεις από Έλληνες της Ελλάδας και του εξωτερικού, καθώς και από φιλέλληνες. Επειδή ορισμένοι δεν μπορούν στα e-mails να γράψουν Ελληνικά λόγω μη υποστηρίζεως της Ελληνικής από το PC της χώρας που βρίσκονταν, έγραψαν στα Greeklish. Σας παραδέτω μερικές από τις απαντήσεις, όπως ακριβώς τις έλαβα.

*GEIA SOU GIANNI. EIMAI MAZI SOY KAI TO STELNO KAI SE OSOYS MPORESO. "Mirmidonas".

*Gianni eisai mia megali kardia. "Laertis"

*Mr. Fragoulis I agree with you. History cannot be cancelled or bypassed. I don't want to believe that people which now say and claim such stupidities do not know how things are. "Dionysos."

*Αγαπητέ μου Γιάννη Φραγκούλη χαίρε.

Διάβασα το μάθημα πατριδογνωσίας και συγκλονίσθηκα με τον ορθολογισμό και τον εθνικό σου παλμό και την αγάπη σου για το εθνικό μας σύμβολο που βεβηλώνεται και ποδοπατείται. Είσαι σαν το αναμμένο σίδερο που φωτίζει και ζεσταίνει και μεταμορφώνει τις άμορφες ψυχές σε σκεπτόμενους και συνειδητοποιημένους ανθρώπους. Απόλυτα πειστικός, δωρικός στην έκφραση και λυρικός στο λόγο. Να είσαι καλά. Το μήνυμα σου αυτό θα είναι ένα γερό βουκέντρισμα για κάθε νέο, αλλά ιδιαίτερα για τους σύγχρονους δασκάλους - δημοσίους υπαλλήλους, όπως πολύ ορθά τους ονομάζεις στα γράμματά σου. Συγχαρητήρια. Θα το αποστείλω παντού. **Στρατηγός ε.α Κων. Κωνσταντινίδης. (Αμφικτύων.)**

* Poios na to fantazotan oti enas neos Aristofanis 8a evaze stin 8esi tou ton amerikano karagiozi? Den exo logia, mono xamogela. "Katsoulis".

Και λίγο από κάποιου το Facebook, που ανάρτησαν εκεί το γράμμα μου που βρήκαν μέσα από το site μου.

 Anastassia Papadopoulou ευγε!♥♥ 27 Απρίλιου στις 11:26 π.μ. • Αναφορά	 Katerina Peloni ΕΥΓΕ!!!!!! 28 Απρίλιου στις 2:42 π.μ. • Αναφορά
 Yiannis Paloglou ΑΨΟΓΟΣ!!!!!!! 27 Απρίλιου στις 12:00 μ.μ. • Αναφορά	 Ευάγγελος Τσιουρνάρης ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΟΛΛΑ ΤΕΤΟΙΑ ΦΩΤΙΣΜΕΝΑ ΜΥΑΛΑ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ!ΑΣ ΒΓΟΥΝ ΜΠΡΟΣΤΑ ΟΛΑ,ΕΙΔΙΚΑ ΣΕ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΜΑΣ ΣΥΜΒΑΙΝΟΥΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ,ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΣΕ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΚΡΥΒΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΙΣΩ!!!!!! 28 Απρίλιου στις 2:48 π.μ. • Αναφορά
 Gerasimos Koumariotis ΣΕ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΗΠΡΕΣ ΤΙΣ ΣΚΕΨΕΙΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΓΩΝΙΕΣ ΆΛΛΑ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΚΙΟ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΑΝΕΣ ΛΑΒΑ ΣΤΑ ΧΕΙΛΑ ΣΟΥ ΚΑΙ ΥΓΡΟ ΠΥΡ ΣΤΗΝ ΠΕΝΑ ΣΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΣΥΝΚΕΝΤΡΩΣΕΣ ΣΤΟ ΓΡΑΜΜΑ ΣΟΥ ΣΕ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ...ΚΥΡΙΟ ΣΟΥ ΕΙΜΑΣΤΑΙ ΕΥΤΝΟΜΩΝΕΣ 27 Απρίλιου στις 12:03 μ.μ. • Αναφορά	 George Geoxos τα φωτισμένα αυτά λογια ας αγγιξουν καθε Ελληνικη ψυχη απανταχου της οικουμενης!!! Α Σ Ι Ο Σ !!! 28 Απρίλιου στις 4:44 π.μ. • Αναφορά
 Michalis X. Fotiadis Υπερβολικό, αλλά..... ΓΕΙΑ ΣΤΟ ΣΤΟΜΑ ΣΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΕΙ!! ΜΑΣ ΠΡΗΞΑΝΕ ΤΑ ΚΑΚΑΛΑ ΤΟΣΑ ΧΡΟΝΙΑ!!! 27 Απρίλιου στις 12:24 μ.μ. • Αναφορά	 Kostas Skarmos ΑΛΗΘΙΑ ΟΙ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΙ ΜΑΣ ΕΧΟΥΝ ΣΤΕΙΛΕΙ ΚΑΝΕΝΑ ΓΡΑΜΜΑ? 28 Απρίλιου στις 4:51 π.μ. • Αναφορά
 Simeon Kat Gamawt !!!!!!!!!!!!!!! 27 Απρίλιου στις 1:22 π.μ. • Αναφορά	 Vivian Papadopoulou Αυτή είναι η Ελληνική ψυχή και το θάρρος,Μηράβο! 28 Απρίλιου στις 6:41 π.μ. • Αναφορά
 Gianna Gialamoidou !!!!!!!!!!!!!!! 27 Απρίλιου στις 1:47 μ.μ. • Αναφορά	 Giorgos Gousetis Δόξα το Θεό ! υπάρχει ακόμα Ελληνική ψυχή ! Μηράβο!!! (Από πολίτες!) 28 Απρίλιου στις 6:56 π.μ. • Αναφορά
 ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ ΕΥΓΕ!!!!!! ΖΗΤΩ Η ΕΛΛΑΣ!!!!!! ΖΗΤΩ Ο ΣΤΡΑΤΟΣ!!!!!! 27 Απρίλιου στις 11:30 μ.μ. • Αναφορά	 Eleni Deme Den exw logia... ELLAS 28 Απρίλιου στις 10:38 π.μ. • Αναφορά
 Chris Zirpiadias Δηλώνω όφεων ΕΥΓΕ!!! 27 Απρίλιου στις 11:42 μ.μ. • Αναφορά	

Μετά από αυτό το κάζο, μετά από αυτή την πεζοδρομιακή γλώσσα που όλως περιέργως αποσπά συνεχώς συγχαρητήρια, θα έλεγα αστειευόμενος:
«Αν θέλετε να βάλω υποψηφιότητα για πρωθυπουργός, μην ντραπείτε, **πείτε το**».

ΚΑΙ ΟΡΧΕΙΣ ΔΙΑΘΕΤΟΜΕΝ !!!!